



DUA BIJ HET BETREDEN VAN DE MOSKEE

(أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَ سُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ، وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ،) اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

Betekenis van de dua

“(Ik zoek mijn toevlucht tegen de vervloekte shaytaan bij Allah de Almachtige, bij Zijn Edele Gezicht en bij Zijn onophoudelijke Heerschappij. In de Naam van Allah en zegeningen en vrede zij met de Boodschapper van Allah.) O Allah, open voor mij de deuren van Uw genade.”

Uitspraak van de dua

“A3oedhoe billahie al-3adhziemi wa bi wadjhihie al-kariem wa soelthaanihi al-qadiem, mina s-shaytaanie rradjiem. Bismillahie, wa ssalaatoe, wa ssalaamoe 3ala rasoelillaah. Allaahoemma afta7lie abwaaba ra7matik.”

Extra informatie

De Profeet (vrede zij met hem), het beste voorbeeld, betrad de moskee door eerst met zijn rechtersvoet naar binnen te stappen terwijl hij de bovenstaande woorden uitsprak.

Deze smeekbede is overgeleverd door Aboe Dawoed en Moeslim en is sahih verklaard door Al-Albaanie. De overlevering van Abu Hurayrah staat vermeld in sahih Moeslim. Kortere versie: Nasai, Vol 1, P 119