



DUA BIJ VERLATEN HUIS EN BIJ THUISKOMST

Verlaten huis: بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Binnenkomst: بِسْمِ اللَّهِ وَ لَجْنَا وَ بِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَ عَلَى رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

Betekenis van de dua

Verlaten huis:

“In de Naam van Allah, mijn vertrouwen stel ik in Allah, er is geen macht en geen kracht buiten Allah.”

Binnenkomst huis:

“In de Naam van Allah gaan wij naar binnen, in de Naam van Allah gaan wij naar buiten en op onze Heer rekenen wij.”

Uitspraak van de dua

Verlaten huis:

“Bismiellahi, tawakkaltoe 3ala Allaahi wa laa 7’awla wa laa qoewwata illaa biellaah.”

Binnenkomst huis:

“Bismillahi wa ladjnaa, wa bismillahie garadjnaa, wa 3ala rabbinaa tawakkalnaa.”

Extra informatie

I De hadith en de dua staan vermeld in At-Thirmidhi (5/490) en in Aboe Dawoed (4/325) en is sahih. De hadith is overgeleverd door Anas ibn Malik.
II Deze dua is opgenomen in Aboe Dawoed (4/325) en daarin staat ook vermeld dat de **Profeet (vrede zij met hem) na het uitspreken ervan, de aanwezigen begroette met de salam**. De bovenstaande hadith is overgeleverd door Jabir en staat vermeld in Muslim (5362).